





Dopen wat mondig is,
spreken wat bondig is.
Vrij in 't Christelijk geloven,
daden gaan woorden te boven.



Orde van dienst die vooraf gaat aan de begrafenis van

Ernastina Josephi-Bos van der Schaaf

zaterdag 8 augustus 2020
Doopsgezinde Kerk Kampen

voorganger : Martjes Wouters
organist : Henk van Marle

Orgelspel over gezang 473

Votum

We luisteren naar orgelspel over gezang 444: 3
Ondertussen sluiten de kinderen de kist.

Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.

Gebed

Bijbellezing



We luisteren naar orgelspel over gezang 285: 1, 2 en 3

Geef vrede, Heer, geef vrede
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zoveel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus luister
en laat ons niet alleen!

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons heeft geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vreedestichters zijn.



Bijbellezing

We luisteren naar orgelspel over gezang 463

O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij u nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord
op weg gaan met U mee.

O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond.

Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.

Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart.

Spreker Theo Grootjen

Persoonlijke bijdrage door Eric en Ilse

Preek

Orgelspel

Gebed

Uitleidend orgelspel over gezang 293, 1, 2 en 4

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Wij nodigen u uit om met ons naar begraafplaats Bovenbroek te gaan
om Erna samen naar haar laatste rustplaats te begeleiden.

Na de plechtigheid aan het graf is er gelegenheid om elkaar
in de kerk weer te ontmoeten met koffie en een broodje.
U bent daar van harte welkom.